

## Mødet med TellusArt Academy

blev til et samarbejde med en landsbyskole i Indien

Med billeder fortæller jeg hvordan en kunstner tur i 2011 og et besøg i en lille landsbyskole, hvor eleverne strålede af en ufattelig videbegærlighed, blev starten på noget helt nyt, med tankerne på: hvem er rige og hvem er fattige...

Det er et mangeårigt samarbejde, der har vokset sig større, med en stigende involvering, med undervisningsudvikling, med bygning af ny skole, med udvikling mod bedre og bedre faciliteter, for at flere elever lærer og udvikler sig mod det voksenliv de skal klare sig i.

Der er hele tiden nye projekter i gang -og et meget stort engagement fra skolens ansatte. I marts måned gik lærerne fra dør til dør for at give flere forældre kendskab til skolen. Det er primært daglejere og landarbejdernes børn skolen henvender sig til, børn som ikke kommer i skole eller kommer på dårlige skolerne.

Skolen er ikke økonomisk uafhængig. Gennem et glædeprojekt, kan vi give et tilskud til lønninger, uniformer samt nogle fripladser og servere skolemad om lørdagen. Ligeledes finansiere dette projekt skolens udbygninger.

Målet for TellusArt Academy er:

At skolen på sigt bliver økonomisk selvkørende.  
At etablere et større bibliotek, åben udenfor skoletid for forældre og andre, - som et kulturcenter med aktiviteter.  
At udvikle et "Woman Training Center" hvor unge kvinder får de kompetencerne, der skal til for at starte mindre produktionsvirksomheder fra hjemmet, til videreudvikling af kvinder, også til gavn for familien.

Meget mere kan siges, og det glæder jeg mig til at gøre, ved et foredrag, en workshop eller andet vi finder på.



Meget af undervisningen foregår udenfor i skolegården  
Det giver plads til en anderledes aktiv undervisning,



Lørdag er Dall-day, hvor alle spiser sammen  
-nogle børn har ekstra citron og krydderier med.